



LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

Uw wil geschiede!

Geliefde broeders en zusters,

In Hebreeën 12:4 lezen wij de volgende tekst: "*Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde*". Een tekst die wel vaker geciteerd wordt, maar die voor mij toch wat uitleg behoeft, te beginnen bij de context. De schrijver spreekt over de getuigen die ons voor gingen in het geloof en zegt dat wij door hun getuigenis overtuigd zouden moeten raken om alle zonde af te leggen...

Hebreeën 12:1

1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.

Daarbij moeten wij letten op slecht één voorbeeld, Jesjoea HaMashiach!

Hebreeën 12:2-3

2 Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Wat leren wij van Jesjoea? Toen Hij voor de keuze stond tussen Zijn eigen wil en die van Zijn Vader, koos Hij ervoor om de wil van Zijn Vader te doen...

Marcus 14:36

36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Wij weten wat deze keuze Hem heeft gebracht. Hij sprak deze woorden in de nacht voordat Hij aan het hout van Golgotha genageld werd voor de zonde der wereld. Dit nu is de context waarin de schrijver vervolgens zegt...

Hebreeën 12:4-6

4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Wat de schrijver hier ten diepste bedoelt is dat wij bereid moeten zijn te sterven voor de zaak van onze Vader in de hemel. Zijn u en ik bereid te sterven omwille van onze Elohim, van onze Abba, onze Vader? Dit "sterven" kent wat mij betreft twee kanten, natuurlijk en "geestelijk". Daarmee bedoel ik dat niet alleen het lichaam gedood kan worden, maar afstand doen van de zonde spreekt over het doden van het vlees. Beiden worden aangesproken wanneer de schrijver hier zegt: "*Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde*".

Het is niet altijd makkelijk om weerstand te bieden, de situatie in het leven kan soms zelfs levensbedreigend zijn, en toch, moeten wij ook dan het juiste kiezen.

Ik moest daarbij denken aan Daniel. Zoals u bekend werd Daniel door de Babyloniërs meegenomen in de ballingschap en kwam hij aan het hof van koning Nebukadnessar, waarbij hij een dagelijks rantsoen van de tafel van de koning krijgt voorgezet, waarop wij lezen, dat Daniel een keuze maakt waarbij de dood kan dreigen, maar hij kiest het goede te doen, in de vertaling van de "basisbijbel"...

Daniel 1:8

8 Daniël besloot om niet mee te eten van de maaltijden van de koning of mee te drinken van de wijn van de koning. Want hij wilde niet onrein worden, maar zich houden aan Gods regels voor het eten. Daarom vroeg hij aan Aspenaz toestemming niet mee te hoeven eten.

Uw Opziener Voorganger, *Br. Arthur Scholten*





februari 2022

za	09.45 u.	Eredienst
5	Prediking	Br. A.P. Scholten
12	Prediking	Br. A. Agtereek
19	Prediking	Br. N. Meijer
26	Prediking	Br. D. Kastanja
wo	19.30 u.	Bidstond / Bijbelstudie
2	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
9	Bidstond	Br. D. Kastanja
16	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
23	Bidstond	Br. N. Meijer



NIEUWE MAAN
dinsdag
1 februari 2022

De Bijbel

*De Bijbel is geen sprookjesboek
't is geen bedacht verhaal
de Bijbel is het woord van God
voor ons allemaal*

*De Bijbel is een curcusboek
het leert je elke dag
om Jezus te volgen
zonder dat je Hem zag*

*De Bijbel is een mooi boek
het vertelt over God
dat Hij je verlossen wil
Hij laat je niet los*

*De Bijbel is een vrolijk boek
we geven God de eer
met liederen en psalmen
elke dag, steeds weer*



Jarigen deze maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

1-feb Jenebi Deel
 2-feb zr. A. Lebron
 3-feb Zr. T. Domacassé
 3-feb Br. N Seedorf
 10-feb Zr. A. Kairana
 17-feb Br. M. Groenhart
 17-feb Br. D. Kerk
 21-feb Zr. S. Hoost
 26-feb Zr. G. Vieira



THE
CALEB
GENERATION

Zaterdag 5 februari 2022 - 13.00 uur
vrijdag 11 februari 2022 - 18.00 uur
Zaterdag 19 februari 2022 - 13.00 uur



Lighthouse Ministries

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
☎ 020 – 416 49 75

www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v.
Stichting PGAZO Kerkgenootschap