



LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

Uw wil geschiede!

Spreuken 18:10-12

10 De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 11 Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur, **in zijn verbeelding**. 12 Voor de val is het hart van de mens **hoogmoedig**, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Spreuken 18:10-12 BasisBijbel

10 De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig. 11 Dankzij zijn geld is een rijk mens helemaal veilig. Zo veilig als in een stad met hoge muren **denkt hij**. 12 Als je je te veel **verbeeldt**, loopt het slecht met je af. Maar als je bescheiden bent, zul je worden geprezen.

Geliefde broeders en zusters,

Deze maand spreken wij binnen ons jaarthema: “*Het jaar van het gezin*” over het sub-thema: “*Financiën*”, ja het gaat over geld deze maand. Geld is belangrijk, je kan bijna wel zeggen dat alles in deze wereld om geld draait en de meeste mensen zijn daar dan ook voortdurend mee bezig.

Rijke mensen zien het geld ook als hun “bescherming”. Dat is wat er ook in de Spreuken bedoeld wordt. Wij lazen daar: “*Dankzij zijn geld is een rijk mens helemaal veilig. Zo veilig als in een stad met hoge muren denkt hij.*” Nou zullen wij dat eens aan al die Russische topmannen van grote bedrijven vragen die de afgelopen maanden op geheimzinnige wijze om he leven kwamen.

Meerdere keren las ik in de krant dat er weer een rijke rus uit een flat was gevallen of van een boot en meer van dat soort vreemde doodsoorzaken.

Het bewijst ons dat veel geld geen enkele garantie geeft dat wij “veilig” zijn. Jaren gelden werd Gerrit van der Valk ziek, ja hij van die hotels. Hij had zijn eigen lijfarts, hij was zo rijk dat hij een arts in dienst kon nemen die altijd bij hem was, maar het heeft hem niet mogen baten want de ziekte werd hem fataal.

Geld is belangrijk, daar kunnen wij niet omheen, en ja het is ook fijn om er genoeg (misschien wel een beetje veel) van te hebben. Maar het helpt ons niets bij ziekte, nood of gevaar. Misschien dat er mensen zijn die zich dat verbeelden omdat zij heel rijk zijn, maar zegt de spreuken: “*Als je je te veel verbeeldt, loopt het slecht met je af.*”

Geliefden, waar het omgaat is dat wij onze YHWH Elohim boven alles in het leven liefhebben en Hem zoeken met alles wat in ons. Geeft Hij zelf niet die opdracht?

Deuteronomium 6:5

5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw **hart** en met geheel uw **ziel** en met geheel uw **kracht**.

En ik zou daar eigenlijk aan toe willen voegen en met geheel uw bezit! Ja alles van, aan en in ons moet naar Hem uitgaan en Hem willen dienen, dan zal Hij voor ons zorgen.

Het is belangrijk om in een door geld en rijkdom gedreven wereld de balans te vinden tussen wat nuttig is en wat noodzakelijk is, wij moeten ook in onze financiën de weg van het Woord volgen en de YHWH Elohim gehoorzamen in alles wat Hij ons wil leren.

Deze maand gaan wij ons best doen om daar meer over te leren. Naast de gebruikelijke diensten en Bijbelstudies zal er op 29 maart een speciale informatieve avond worden georganiseerd over budgetteren en verzekeren.

Ik hoop dat u daar ook bij kan zijn.

Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten





maart 2023

<u>za</u>	<u>09.45 u.</u>	<u>Eredienst</u>
4	Prediking	Br. A.P. Scholten
11	Prediking	Kinderdienst Purim
18	Prediking	Br. N. Meijer
25	Prediking	Br. A.P. Scholten
<u>wo</u>	<u>19.30 u.</u>	<u>Bidstond / Bijbelstudie</u>
1	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
8	Bidstond	Br. N. Meijer
15	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
22	Bidstond	Br. A.P. Scholten
29	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten



NIEUWE MAAN

Woensdag

22 maart 2023 – 19.30 uur

Jaar van het gezin – Activiteiten

- 11 maart: Poerim – Kinderdienst
- 11 maart: Spelletjesmiddag
- 29 maart: Info avond over budgetteren en verzekeren
- 4 april: Pascha wordt gevierd in familiekring.
- 12 april: Speciale thema avond voor ouders van schoolgaande kinderen.
- 27 april: Rommelmarkt verkoop
- 13 mei: Broeders gaan een lunch voorbereiden voor de zusters
- 24 mei: Vrouwenavond, een gesprek met zusters onder elkaar.
- 17 juni: Zusters gaan een lunch voorbereiden voor de broeders.
- 21 juni: Mannenavond, een gesprek met broeders onder elkaar.

Noteert u deze data alvast in uw agenda, later komen wij met meer informatie over de specifieke data

Jarigen deze maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

- 6-mrt Zr. M. de la Cruz
- 26-mrt Zr. A. Oosterhoff - Felixsdal
- 27-mrt Zr. A. Loo Lam
- 27-mrt Zr. E. Baez
- 29-mrt Zr. M. Powel
- 31-mrt Sefanja Rijkland
- 31-mrt Zr. M. Giri



THE
CALEB
GENERATION

*Zaterdag 4 maart – na de dienst
Oefening voor Purim*

Vrijdag 10 maart – 18:00 uur

*Zaterdag 18 maart – na de dienst
Bijbelgesprek*



Lighthouse Ministries Amsterdam

Kraaiennest 120
 1104 CH Amsterdam Zuid Oost
 ☎ 020 – 416 49 75
www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v.
Stichting PGAZO Kerkgenootschap