



LIGHTHOUSE MINISTRIES AMSTERDAM

Uw wil geschiede!

Psalm 103:8-13

8 Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 9 niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; 13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Geliefde broeders en zusters,

Looft de Here om Zijn genade staat er boven Psalm 103. En dan beschrijft David hoe hij de genade van de YHWH Elohim (Here God) ervaart. Zo zegt hij in het 10^e vers: “Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden” en ik denk dan, gelukkig maar!

Wat zou er van ons zijn geworden wanneer de YHWH Elohim, wat minder genade zou hebben, of wat minder geduld (*lankmoedigheid*)? Nee, onze Elohim is een genadig Elohim. Hij neemt niet direct wraak zoals sommige mensen denken en zeggen: “God straft meteen”.

Nee! Dat doet Hij juist niet! Salomo zegt daarover...

Prediker 8:11

11 Omdat het vonnis over de boze daad *niet aanstonds voltrokken wordt*, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen

Hij geeft kans op kans en blijft vol liefde ons corrigeren en de juiste richting in duwen, en dan zegt David: “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons”, dat is bijzonder, geen wraak maar vergeving geen straf maar correctie en zijn oneindige liefde die omns behouden wil.

En dan maakt David een vergelijking tussen de YHWH Elohim en een vader: “*gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen*”.

Het kan niet anders of David moet bepaalde momenten, situaties met zijn vader hebben meegemaakt waarin hij in zijn vader het karakter van de YHWH heeft gezien, en in het doen en laten van de YHWH heeft hij een vader herkent.

Situaties die David meemaakte met de YHWH deden hem het Vaderhart van onze Elohim zien, en herkennen waardoor hij de liefde van Elohim volledig kon ervaren.

Helaas is dat vandaag de dag wel anders en zijn er steeds meer kinderen die opgroeien zonder het karakter van een vader in hun leven. Zij moeten de mannelijkheid in hun opvoeding missen en de specifieke karaktertrekken die een man van een vrouw onderscheid.

Dit is ook de reden dat de tegenstander van Elohim er alles aan doet om deze rolpatronen, deze voorbeelden te vernietigen, zodat mensen niet alleen maar een vader figuur missen, maar ook de YHWH Elohim niet als Vader herkennen en erkennen.

Daarom is het van het grootste belang dat wij mannen er zijn voor onze gezinnen en het woord van Elohim ter harte nemen...

Efeziërs 6:4

4 En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Deze maand staat in het teken van het “vaderschap” en “man zijn”, ons gebed mag zijn dat wij mannen veel gaan leren van het vaderschap van Elohim!

Gods zegen, Uw Opziener Voorganger, Br. Arthur Scholten





juni 2023

<u>za</u>	<u>09.45 u.</u>	<u>Eredienst</u>
3	Prediking	Br. A.P. Scholten
10	Prediking	Br. A.P. Scholten
17	Prediking	Br. A.P. Scholten
24	Prediking	Br. D. Kastanja
<u>wo</u>	<u>19.30 u.</u>	<u>Bidstond / Bijbelstudie</u>
7	Bijbelstudie	Br. A.P. Scholten
14	Bidstond	Br. N. Meijer
21	GEEN Bijbelstudie, zie hieronder	
28	Bidstond	Br. A.P. Scholten



Jaar van het gezin – Activiteiten

- 17 juni: Zusters gaan een lunch voorbereiden voor de broeders.
- 21 juni Mannenavond, een gesprek met broeders onder elkaar.

Deze avond staat onder leiding van br Andoyo en heeft als thema:

“ Ben ik mijn broeders hoeder? ”

Noteert u deze data alvast in uw agenda, later komen wij met meer informatie over de specifieke data

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de extra activiteiten voor de maanden juli – december.

Ons thema is deze maand:

“Vaderschap – man zijn”

Jarigen deze maand...

Voorgangers, oudsten, en al uw broeders en zusters wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

- 1-jun Zr. S. Burgos
- 2-jun Br. D. Kastanja
- 4-jun Zr. A. Jibodh
- 6-jun Zr. R. Rach
- 17-jun Elijah Horb
- 21-jun Zr. E. Williams
- 21-jun Zyana Kerk
- 23-jun Zr. C.V. Rijkland
- 25-jun Br. S. Williams
- 29-jun Zr. M.C. Lobbie



THE
CALEB
GENERATION

Zaterdag 3 juni – na de dienst

Zaterdag 17 juni – na de dienst



Lighthouse Ministries Amsterdam

Kraaiennest 120
1104 CH Amsterdam Zuid Oost
☎ 020 – 416 49 75

www.lighthouseministries.nl
info@lighthouseministries.nl

NL 28 RABO 0313 5586 47 t.n.v.
Stichting PGAZO Kerkgenootschap